

Gud er en stærk og sikker borg

Tekst: Sigurd Barrett/Eskild Dohn

Frit efter Martin Luther

Melodi: Joseph Klug 1533



1. Gud er en stærk og sik-ker borg, han pas-ser på os_ al - le. I ond-skabs tid, i



nød og sorg, vi trygt på ham kan_ kal - de. Men Djæv-len han er led, og



mod-stand gør ham vred. Hans vær - ste had er vakt. Han



vil ha' ver - dens magt. Hvad kan vi mod ham_ gø - re?

2. Står vi alene, har vi tabt,
han er for stærk en fjende.
Han knuser alt, hvad vi har skabt,
kun én kan slaget vende,
og det er Jesus Krist,
han kender Djævlens list.
Han er vor frelsermand,
han ved, hvordan man kan
besejre alt det onde.

3. Hvis tusind djævle myldred frem
for alle folk at æde,
selv da ku' Jesus knuse dem
og vende frygt til glæde.
På trods af mord og skrig
og løgn og frygt og krig
kan djævlen aldrig få
den magt, han håber på,
for Gud er sejrherren.

4. Guds ord kan ingen rokke ved,
selv Djævlen han må vige.
Det rummer evig kærlighed
og vejen til Guds rige.
Selv om vi mister alt,
har Jesus selv fortalt,
at når vi tror på Gud,
kan intet slå os ud;
Gud venter os i Himlen.

Note: Luther gik meget op i, at alle skulle kunne forstå, hvad der foregik i kirken. Han skrev og gendigtede og oversatte mange salmer. En af hans mest berømte salmer er "Vor Gud han er så fast en borg", og den har jeg gendigtet sammen med min ven, Eskild Dohn, så man bedre kan forstå, hvad den handler om. Det håber jeg, Luther ville have været rigtig glad for!