

Projektbeskrivelse

Når livet gør ondt på børn

4 FILM OM BL.A. NÅR MOR ER SYG ELLER ENS BEDSTE VEN FLYTTER

Vi er ikke gode nok til at tale om det der gør ondt

Danmarks Kirkelige Mediecenter har konstateret et behov for et materiale, der kan understøtte samtalen, når livet gør ondt på børn. Vi mennesker har i dag svært ved at håndtere, når livet gør ondt. Vi er bange for at spørge ind til kriser og tale om tingene, når de er svære og gør ondt. Vi mangler simpelthen et sprog for det. Samtidig vil vi rigtig gerne skåne børn, og kan derfor have en tendens til at undgå at tale om, når livet gør ondt. Men børn har brug for hjælp til at forstå og håndtere, når livet er svært, og at nogle ting kan ikke fikses. Det er en del af livet. Vi kan derimod lindre ved at lytte og ved at være og bære sammen. Hvis ens bedste ven flytter, så er det faktisk okay at være ked af det. Barnet kan opleve, at det hjælper at tale om det i stedet for at gå med det selv, og måske får det endda en erfaring med, at det bliver bedre igen, selv om det lige nu gør ondt.

Projektets mål og ide

Målet med projektet er at vise børn i indskolingsalderen (6-10 år), at man ikke er alene med sine tanker, når livet gør ondt, og lægge op til, at man altid kan tale med sine voksne. Fokus er ikke på at fikse en situation, men på at det er okay at være ked af det og bange i konkrete livssituationer, som vi alle sammen kan komme ud for. Og at ingen går igennem livet uden at møde noget, der gør ondt. Men hvis vi taler sammen om dét, vi står i, føler og oplever, kan vi være i det sammen. Det er en del af livet og det at være menneske. Vi er ikke - og kan ikke - være glade hele tiden.

Men man kan altid få hjælp og håb. Og man kan altid gøre noget: lige fra at skælde ud på Gud til at bede, tegne en tegning, tale med andre etc. Præsten er en naturlig gennemgående person i projektet, som samtalepartner og den voksne med gode råd, forklaringer og perspektiveringer. Det er en del af målet med projektet at bidrage til, at børn får et sprog for det eksistentielle/åndelige. Projektet er primært tænkt til brug i familien, i kirkens arbejde og i skolens arbejde generelt med trivsel eller i forbindelse med en konkret situation i klassen.

Når ens bedste ven flytter

Projektet består af 4 film á 5-6 minutter bygget op over den samme skabelon, og som hver behandler forskellige situationer af når livet gør ondt. Filmene behandler også emner, der gør ondt på børn, men som voksne ikke altid tænker over som f.eks. at miste sin bedste ven. Emnerne kan være sygdom, skilsmisse, ensomhed, at flytte til en ny by/skole/klasse, mobning, når kæledyret dør, at føle sig udenfor, når ens bedste ven er flyttet eller har fået en ny ven. Filmene skal lægge op til samtale, men vil samtidig have en kvalitet, så de også kan ses af børn alene. Tøjdyrene Snapper og Topper er filmenes gennemgående medvirkende, der skaber spejling og identifikation for aldersgruppen.

Projektets materialer gøres tilgængelige for alle interesserede på dkm.dk/narlivetgørondt og på YouTube. Filmene kan frit downloades fra DKM's hjemmeside.

Produktionsplan- og budget

Det samlede budget for projektet er på 300.000 kr. Hvis det lykkes at indsamle de nødvendige bidrag til det nye støtteforeningsprojekt, er det målet, at filmene ligger klar til brug i slutningen af 2023.



4-5 små film

Til 6-10 årige børn

Om hvordan man kan snakke om det der gør ondt