

Gratis materialer

TIL SKOLER, KIRKER, ORGANISATIONER OG HJEMME I FAMILIEN



Snapper og Topper går på opdagelse i kristendommen 4 film om kernebegreber i kristendommen

Til skoler (indskolingen), kirker, familier, børne- og ungdomsorganisationer

Find materialet på: dkm.dk/gåpåopdagelse

Kristendommen er fyldt med mærkelige ord, som mange af os ikke helt ved, hvad egentlig betyder. Ord, som lyder ret mystiske i børneører, og som kan være svære at forstå uanset alder. Ord som næstekærlighed, tilgivelse, synd og tro.

Børn er heldigvis verdensmestre i at stille spørgsmål til ting, de ikke forstår. Men det kan være svært som voksen midt i aftenens madlavning eller på vej ud ad døren om morgenen at give et fyldestgørende svar, som barnet kan forstå, og som samtidig er brugbart i forhold til hans eller hendes hverdag og virkelighed. Især hvis det er begreber, man måske også selv har svært ved helt at begribe og sætte ord på.

I de fire film undersøger Snapper og Topper, sammen med deres præst og en masse børn, ordene/begreberne: Næstekærlighed, tilgivelse, synd og tro. Tøjdyrene stiller spørgsmål på alle børns vegne, leder efter forståelige svar og perspektiverer svarene i børnehøjde, ved at bruge deres egne og alle børns erfaringer.

Hvem var ham der Jesus egentlig?

2 film om hvad vi ved om Jesus, og hvad vi tror om Jesus

Til skoler (indskolingen), kirker, familier,
børne- og ungdomsorganisationer

Find materialet på: dkm.dk/jesus

Tøjdyrene Snapper og Topper prøver at finde ud af, om ham Jesus egentlig har levet - eller om det hele bare er et eventyr og en god historie. Jesus kan for mange af nutidens børn godt optræde lidt fragmenteret gennem de forskellige - og ofte tilfældige - fortællinger, de hører om ham i forbindelse med højtider eller bibelhistorier. Børn kan være både undrende og tvivlende på fortællingerne om Jesus. Har han virkelige levet? Helbredte han virkelig en, der var lam? De to film fortæller en sammenhængende historie om, hvad vi ved om Jesus, og hvad vi tror om Jesus. Om hans liv og virke. Og hans betydning. Endelig fortæller filmene også, hvordan historierne om Jesus blev fortalt og videreformidlet ved mundtlig overlevering og senere nedskrevet i forskellige udgaver - allerede få år efter, at øjenvidnerne var døde.



Sigurds historier om at være til

10 film om livets store spørgsmål

Til skoler (indskolingen), kirker, familier, børne- og
ungdomsorganisationer

Find materialet på: dkm.dk/omatværetil

I **"Sigurds historier om at være til"** tager Sigurd Barrett og tøjdyret Snapper fat på nogle af de store følelser og spørgsmål, der er en del af det at være menneske.

De 10 film giver ikke færdige svar, for der er ikke et entydigt og klart svar på livets store spørgsmål. Men filmene giver bud og eksempler, der giver børn og voksne et godt udgangspunkt at snakke sammen ud fra.

Velkommen til mit hjem 2 film og 4 multimediefortællinger om flygtninge og det gode kulturmøde

Til skoler (indskolingen), kirker, familier, børne- og ungdomsorganisationer

Find materialet på: dkm.dk/hjem



Tøjdyrene Snapper og Topper prøver at finde ud af, om ham Jesus egentlig har levet - eller om det hele bare er et eventyr og en god historie.

Jesus kan for mange af nutidens børn godt optræde lidt fragmenteret gennem de forskellige – og ofte tilfældige – fortællinger, de hører om ham i forbindelse med højtider eller bibelhistorier. Børn kan være både undrende og tvivlende på fortællingerne om Jesus. Har han virkelige levet? Helbredte han virkelig en, der var lam?

De to film fortæller en sammenhængende historie om, hvad vi ved om Jesus, og hvad vi tror om Jesus. Om hans liv og virke. Og hans betydning. Endelig fortæller filmene også, hvordan historierne om Jesus blev fortalt og videreformidlet ved mundtlig overlevering og senere nedskrevet i forskellige udgaver - allerede få år efter, at øjenvidnerne var døde.



Julefilm

4 film til advent om julens traditioner og betydning

Til skoler (indskolingen), kirker, familier, børne- og ungdomsorganisationer

Find materialet på: dkm.dk/jul

Var Jesus og Julemanden egentlig venner? Er forventningens glæde bare noget, de voksne har fundet på for at få børn til at vente? Hvorfor holder vi egentlig stadig jul, når nu det er mere end 2000 år siden, at Jesus blev født? Og hvad har juletræer, marcipan, julepynt og gaver egentlig at gøre med Jesu fødsel?

Det er nogle af de spørgsmål, som tøjdyrene Snapper og Topper prøver at finde svar på, når de sammen med provst Ulla Thorbjørn Hansen går på opdagelse i julens traditioner og betydning, mens julestemningen breder sig.

Påskefilm

4 film om påskens dage

Til skoler (indskolingen), kirker, familier, børne- og ungdomsorganisationer

Find materialet på: dkm.dk/paske

Hvorfor er det lige, vi fejrer påske? Og hvad har små nuttede kyllinger, påskeæg, gækkebreve og familiemiddage egentlig med kristendommen at gøre?

I de fire små film møder vi tøjdyret Snapper og præsten Andreas Christensen, der sammen forsøger at få styr på påskens dage. Snapper finder bl.a. ud af, at påsken på én gang er spændende og uhyggelig. Heldigvis ender det hele godt.

Filmene giver rig mulighed for gode snakke med børn om påskens dage og traditioner.



Pinsefilm

2 film om en af kirkens største og sværeste højtid

Til skoler (indskolingen), kirker, familier, børne- og ungdomsorganisationer

Find materialet på: dkm.dk/pinse

To film fortæller i børnehøjde om en af kirkens største og sværeste højtider, pinsen. Snapper og Topper har fået pinseferie og undrer sig over, hvorfor de har pinseferie, og hvad pinsen egentlig handler om.

Heldigvis kan deres præst Susanne Rahbek hjælpe dem. Det fører til en spændende snak om Helligånden, ildtunger på disciplenes hoveder, om at føle sig alene og være bange for ikke at kunne klare en opgave, som man har påtaget sig, om kirkens fødselsdag og pinsesolen, der danser og meget mere.

Konfirmation - et års frirum 5 film om konfirmationsforberedelse

Til unge, forældre, kirker og organisationer

Find materialet på: dkm.dk/konfirmation

"Gør det – du vil ikke fortryde det!" Ordene kommer fra en af de mange konfirmander, der har bidraget til fem nye film om konfirmation og især konfirmationsforberedelsen.

Konfirmationsforberedelse giver nemlig unge en unik mulighed for at beskæftige sig med nogle af de store emner, de ellers ikke rigtig snakker med nogen om.

De fleste forældre overlader til deres unge mennesker at vælge, om de vil konfirmeres eller ej. Men hvordan træffer man sådan et valg som ung? Hvordan ved man, om man tror eller ej, når det er et emne, mange sjældent taler om? Og hvor meget skal man egentlig tro, for at blive konfirmeret?



Om at miste 2 film om hvad der sker når man dør og om begravelsen

Til skoler (indskolingen), kirker, familier, børne- og ungdomsorganisationer

Find materialet på: dkm.dk/miste

Tøjdyret Snapper har mange spørgsmål, da hendes bedstefar dør. Sammen med sin fætter Topper sætter hun sig for at finde svar på nogle af de mange spørgsmål, der dukker op hos børn, når de mister et menneske, de har kær. Om at miste består af to film, der i børnehøjde beskæftiger sig med døden og begravelse/bisættelse, og giver børn og deres voksne et grundlag at tale sammen ud fra. Filmene kommer hele vejen rundt om emnet, så der er mange indgange til at snakke sammen både om tanker og følelser og om lavpraktiske ting som urner, blomster og gravsteder. Og så giver filmene de voksne en mulighed for at forberede børn på, hvad der sker til en begravelse, hvis det er første gang, de skal med.

Historier om verdens uretfærdighed

9 film om forskellige udviklings-temaer

Til skoler (indskolingen), kirker, familier, børne- og ungdomsorganisationer

Find materialet på: dkm.dk/uretfærdighed

Sigurd Barrett fortæller sammen med tøjdysene Snapper og Topper om 9 udviklingstemaer via deres møde med børn i Afrika og hverdagen i Danmark.

I Historier om Verdens Uretfærdighed er det Snappers fætter, Topper, som er rejst til Afrika, hvor han møder forskellige børn, som bl.a. mangler adgang til rent vand, som ikke går i skole, og som ikke har penge til mad. Gennem videopostkort deler han sine oplevelser med Sigurd og Snapper, som lærer en masse om livet, som det også kan se ud.



Fra konflikt til fællesskab

3 film om reformationen

Til skoler (udskolingen) og kirker

Find materialet på: dkm.dk/fællesskab

Respekt og fællesskab er udgangspunktet, når to unge går på opdagelse i deres egen og hinandens tro i anledning af 500-året for reformationen. Nanna og Francesco er begge kristne. Men for 500 år siden blev deres kirker skilt. Nanna er nemlig protestant og medlem af folkekirken, og Francesco er katolik.

Ingen af dem ved, hvad der egentlig skete dengang med reformationen, da deres kirker blev skilt. Eller for den sags skyld, hvad forskellene og lighederne imellem deres kirker er i dag. Så det sætter de sig for at undersøge. Det bliver til en rejse igennem kristendommens historie i Europa, men også en rejse, der gør dem klogere på både hinandens og deres egen kirke.



Vi lytter til Luther 6 film og et undervisningsmateriale om reformationen

Til skoler (melletrinnet), kirker og familier

Find materialet på: dkm.dk/luther

Den danske reformator Hans Tausen (Sigurd Barrett) er i anledning af 500-året for reformationen taget tilbage til Viborg for at se, hvordan det egentlig er gået siden. Men det kan være lidt svært at finde hoved og hale i nutiden, når man er 500 år gammel. Heldigvis møder han pigen Alvilda, der kan hjælpe ham.

Sammen går de på jagt efter spor fra reformationen, selv om Alvilda er lidt skeptisk. For kan Luther nu også tage æren for, at hun tør sige sine forældre imod? Hvad har han at gøre med, at vi taler dansk i dag? Og kan man overhovedet finde spor efter noget, der skete for så længe siden?

Med til de 6 film hører et undervisningsmateriale, der giver konkrete ideer til undervisning, aktiviteter og forløb.

Dåb er mere end et telefonnummer til kirkekontoret Materialer til kirkernes hjemmesider

Til kirker

Find materialet på: dkm.dk/dåb

Når forældre i dag skal vælge, om deres børn skal døbes, foregår der ofte en "forhandling" i familien. Derfor har de brug for at blive klædt på til at tage "forhandlingen" med sig selv, hinanden og omverdenen - og til at træffe et valg baseret på dybere overvejelser end en automatreaktion, der siger, at de ikke vil pådutte deres børn noget.

På dkm.dk kan alle sogne og kirker hente en række artikler, videoer, tekster og billeder om dåben. Alt indhold er lavet ud fra en tanke om, at det skal gøre forældre så nysgerrige og interesserede, når de hører om andres tanker og overvejelser, at de får lyst til som minimum at tage en snak med deres lokale præst omkring dåb.

